

Interview nr. 3 Gehouden met Thomas Arie Kabbedijk
op 8-12-1997

Tijdsduur 90 minuten

Geboren 26-6-1928 in de Kerkstraat te Spijkenisse
Verhuisd naar Poortugaal in 1930 en gaan wonen aan de Albrandwaardsedijk

Vader was ijzervlechter (geb. 11 juli 1900)
Moeder Bastemeijer (v.d. Wethouder) geb. op 24-3-1901.

Dit verslag begint met het opsommen van de bijnamen, gegeven aan Poortugalers van vóór 1940.

Belangrijk om te weten is dat dit geen lijst van scheldnamen betreft, maar dient om de personen wonend in dit dorp "uit elkaar te houden":

Het eerst volgen de bijnamen, gevolgd door de familienaam:

Klaas de Stier = Vermaat

Dirkje Dunsel

Arie Sannie

Hendrik de Klappot

Kees de Knol

Gerrit de Bollenbakker = Vermaat

Tetterere Boem Boem

Jan Vetteprak

Piet Mot Dood

Jan Lombok - Rooieman?

Oro Oro

Jan de Biggel

Jan met al z'n benen

Mevrouw Glim

Leen Paljas

Jan van Pottum (??)

.....dit waren de Rooimans

Piet van Martha's

Piet van Truien

Piet van Han

Rooie Piet

Willem van Kozen

Miens Hoed

.....dit waren de van der Schee's

Gerrit de BoeBoe

Toon de Soep

Sijmen de Beer

ΘΛ

σώ " 'A ης 'Yü * xω 'Ω ' φxΩ ' εΩüΩώxφxΩΩ 'ü ζ

..dit waren de Buizer's

Meutje Geertrui ... v.d. Berg-v.d. Stoep

Amen Jantje

Jan Stroop

.....Visser

Antje TruttebolDoudeins

de Drusser

Pondje Peren

Bas de Bozen

.....v.d. Hengel

Meeuw Pap

Piet Holala

..... Visser

Gerrit de Pint

Lydia Stijfsel

.....van Leeuwen

Maarten Brooks

Piet de Kater

.....van Straten

Leen Huet

Janus Huet

.....Hoegge

Bas de Peur = Bijl

Droge Willem = Lagendijk

Jan Kwatta = Jan Breevaart

Kees de Knip = vader van Jan Breevaart

Ouwe Rabbi = Henk Zevenbergen

Maarten de Knots = Zevenbergen Hz.

Vredesvrouwtje = v.d. Diejen (van Gemerden)

Bietenkaai = Weststrate (de veldwachter)

de Kip = Kranenburg

Saampie Trut = Beukelman

Saam de Biek = Beukelman

Piet de Klep = Ruizeveld

Piet Mot Dood = Ruizeveld

Jan de Jood = Jan Timmers

Θλ

..dit waren de Buizer's

Meutje Geertrui ... v.d. Berg-v.d. Stoep

Amen Jantje

Jan Stroop

.....Visser

Antje TruttebolDoudeins

de Drusser

Pondje Peren

Bas de Bozen

.....v.d. Hengel

Meeuw Pap

Piet Holala

..... Visser

Gerrit de Pint

Lydia Stijfsel

.....van Leeuwen

Maarten Brooks

Piet de Kater

.....van Straten

Leen Huet

Janus Huet

.....Hoegee

Bas de Peur = Bijl

Droge Willem = Lagendijk

Jan Kwatta = Jan Breevaart

Kees de Knip = vader van Jan Breevaart

Ouwe Rabbi = Henk Zevenbergen

Maarten de Knots = Zevenbergen Hz.

Vredesvrouwtje = v.d. Diejen (van Gemerden)

Bietenkaai = Weststrate (de veldwachter)

de Kip = Kranenburg

Saampie Trut = Beukelman

Saam de Biek = Beukelman

Piet de Klep = Ruizeveld

Piet Mot Dood = Ruizeveld

Jan de Jood = Jan Timmers

Θλ

Manus Moko = de Winter

Meutje Sjaan = van Deelen (liep heel krom, bijna met d'r neus op de grond)

Linke Arie = Hein van Noort

Jafet de Ezel = Ruizeveld

Kees de Stekel = van Luyck

Jan de Uil = v.d. Stoep

Henk de Hengstenboer = Hendrik den Hartog

Leen Neus = de Regt

Aai Poelie = van Dijk

de Mol = Jan Bastemeier

Pleun Worst = vader van Gerrit den Otter

Piet de Daas = v.d. Stoep

Jan de Lor en/of

Jan Suisenbol = v.d. Sluys

Herodes = Cor Smits

Blanes = winkelier

Bruidsuiker = Piet

Tempo } = Romeijn .. Aai en Jaap

(zaten in de textiel, manufacturen)

Gommert Slof = boer

Teeuw Kak

Aai de Koekebak = de Boer (schipper die naar H. van Holland voer)

Witkop = v. Leeuwen

Hein de Zwijger = Aldeliesten (PTG 1) Hendrik was visser

Sjaam de Biek = Warnaar

Corsie Spoeg = Cors Warnaar

Cees de Biek = den Ouden (Varkensmester van Delta)

Gerrit Cactus = Gerrit van Ostende (B.S. Commandant)

Seitje Snavel = Seitje Haspel

Kees Pijp = Kees Haspel (onderwijzer)

Frans de Fluit = Burg. v.d. Poest-Clement

Dries en Jan de Kledder = v.d. Bie (schilders)

Pruimen Smulders = Gezusters v.d. Linden

Jans de Reiger = van Deelen

ΘΜ

Meutje Geert = van Deelen

Dirk de Schoenpik = Verschoor

Aai de Parkiet = Verschoor (van Delta)

Kees Hondekop = Heystek

Bollejan = Jan Ruizeveld

Jan de Os = ?? onbekend

Tom met de klompen = Tom Kabbedijk

Interview met Thomas Arie Kabbedijk geboren 24-6-1928. Ongehuwd.

Die echtgenote moet nog geboren worden, die moeten ze nog maken kan je wel zeggen.

Geboren: Kerkstraat te Spijkenisse (Spikkenis) en ik ben naar Poortugaal gekomen 2 jaar later in 1930, naar de Albrandwaardse dijk, daar hevven we het eerste gewoond.

We zaten aan deze kant van Jan Kwatta. Tussen Jacop Tempelaar en Piet de Kater, Piet Verstrate (ja, dat is een bijnaam).

Daar hebben we een huissie staan (dat is afgebroken van Jacob Tempelaar) en Jan Breevaart, die heeft waar wij gewoond hebben bij hem z'n spulletjes op de muur. Twee huissies aan elkaar, dat was zo vroeger.

Toen we hier kwamen waren we met z'n vijffies, maar tenslotte met z,n negenen, dus met z,n elleven. Mijn broer Arie, die was portier op Delta is nu overleden.

Maar de andere kinderen die geboren zijn, zijn blijven leven, dat was op zich al verwonderlijk maar ik heb een sterke moeder gehad, dat was het oek. De Bastemeiers en de Vermaten die waren sterk, een sterk geslacht. M,n moeder dat was een Bastemeier, de dochter van Arie Bastemeier, de Wethouder van Poortugaal; die heeft een paar weken geleden nog in de krant gestaan.

Mijn vader was ijzervlechter, ijzerwerker wat ik zelf ook deed. Hij staat nog in een biekie van Jan Sjouw, die heb een boekie van '33, daar staan alle beroepen in, de mēeste uit de landbouw. Maar die werkelijk een beroep hadden, daar staat m'n vader oek bij, als vlechter, als ijzerwerker.

Mijn moeder had een groot gezin van 11 man, dus hartstikke druk in een vrij klein huisje maar ze moest er niet bij gaan werken als wasvrouw of i.d.

De burenen hielpen elkaar als mijn moeder moest bevallen, dan kwam de buurvrouw en anders om oek. Dat was burenhulp, dat was echt ouderwets. Vrouwtje Smalin, dat was nog zo'n oud meutje, Geertje die staat er ook nog in; buurvrouw Geertrui van den Berg die kwam dan oek, die is 80 jaar geworden, maar die hielpen elkaar voor een beetje thee en en beetje zout en een bakkie drinken.....

Dat ijzer werken in die tijd dat was een modern beroep, want dat was in de beton-bouw waar dat gebruikt werd. Overigens is mijn vader geboren in 1900 op de 11^{de} Juli en mijn moeder 1901 de 24^{ste} Maart.

In ons gezin was ik dus de oudste en de lillikste op de deurknop na. Mijn vader had een belangrijk beroep; ook voor de Genie heb 'tie gewerkt. Bij Hoogvliet legt er nog een bewijs van; waar vroeger het RTM-trammetje over reed, zo'n viaduct en ook de Brielse watertoren heb mijn vader helpen bouwen, als ijzerwerker.

Dat trammetje noemden ze "het Moordenaartje". En oek nog verschillende huizen heb 'tie bewapend. Dat was vroeger een vakman tot en met en toch weinig verdienen. Per week was dat 9 gulden terwijl ze in Rotterdam voor 15 gulden aan de Steun liepen. Flakkee had 6 gulden dus die hadden nog minder. Zo was dat. Ze hebben hier nog bij de Heide Mij. Gewerkt om de 14 dagen dan kregen ze 7 gulden voor het kruien aan de Grippelndse Kade. Ze kregen niet elke week uitbetaald want er waren zoveel werkelozen.

Dan kreeg je erwtensoep, bruine bonensoep en een pakkie Blue Band.

Ik heb oek nog in de rij gestaan daarvoor. Ik weet er alles van, joh.

Ik was in de Crisis nog maar een kind, maar elke Donderdag hier op het Gemeentehuis een kannetje erwtensoep halen, 2 pakkies boter en de andere week (9 porties kreeg je dan) hoewel we met z'n elleven waren, groot en klein. Dan kreeg je 14 dagen later 11 porties bruine bonen met een blik vlees. Slager dan Otter maakte alles klaar met Maartje v,d, Schee, die schepte want die was werkster op het Gemeentehuis.

Ik ben nooit naar Delta geweest voor die soep. Delta was een stelletje apart. Dat was dus in de Crisisjaren. Dat waren emolumenten voor de minst-draagkrachtigen van de Gemeente.

We aten meestentijds brood van de vorige dag, want als het brood la" maar zeggen 15 cent kostte dan was het de volgende dag een dubbeltje. Maar dat geeft niet, van oud brood kun je ooe groot worden.

En als er bij m'n moeder een kleintje most kommen dan moes íe bij de bakker een tientje lenen voor de dokter. Dat was de man met geld, een schilder niet, die had 's winters geen werk, maar een bakker altijd. Als dokter hadden we de oude Kees Greup.

Hij kwam ook aan huis als we de kinderziekten hadden. Dan legde mijn moeder een nieuw stukkie zeep en een schone handdoek klaar. Zo had m'n broer Arie een knoop ingeslikt met zo'n lussie d'r an, geen haak gelukkig en toen moest íe koek eten van hem. Zo'n R.T.M.-knoop van een ouwe jekker van m'n vader die had hem gehad van Henk van Leeuwen die werkte bij de tram toen. Dus hij maar koek eten en tenslotte kwam íe eruit na een dag of drie. Dat zijn mooie anekdotes, das zeker.

Buiten de gewone kinderziektes hadden we geen last, behalve Bas, die had Engelse Ziekte, die had je toen en m'n zus Annie die had kinderverlamming, polio dus in lichte mate. Pas toen de oorlog voorbij was (ze was van 1938) is ze geholpen. Die loopt nog steeds een beetje wankelig. Er was dus geen sprake van grote kindersterfte maar narigheid zat.

Ermoe zat. Ik was de oudste en ik moest al het kachelhout hakken want de andere dak moest íe de kachel stoken; elke morgen aanmaken en dan dee ik nog boodschappies voor die of gene en dan kreeg je een stukje sinasappel; dan wa je zo groos als een aap want snoep was er niet. En in '38 heb ik van Gerrit Schelling kleren gehad. Die bracht 2 truien en 2 broeken, die waren hem te klei geworden. Ik was zo trots als een aap. 2 dikke truien man, dan zat je gewoon weer in het nieuw. Ik heb gewoon meer van gekregen geleven dan als anders. M'n vader had geen cent hoewel íe hard werkte. Ik was 12 jaar toen de oorlog uitbrak. En vader had van Mevr. Luyten 25 gulden geleend. Ze Zee waar is je baas, maar hij

⊖⊖